

Midsommar och den Hamburgiska resan.

Midsommar stod för dörren och jag hade bestämt mig för att åka till Tyskland o Hamburg för att gå på Miniatur Wunderland vilken är världens största modelljärnväg och allt annat kring detta i miniatyr format. Hade bokat boende inte inne i Hamburg men en 30 minuters bilfärd utanför i Ahrensburg. Tidig avgång torsdagen den 22-a och inte med Zätan som tänkt utan den andra plåtlådan då väderutsikten ändrats de senaste dagarna så varför skulle jag åka Cab. Mulet o till en början lite duggregn som sedermera tornade upp mer rejäla saker men det blev inget utan istället klarnade det upp. Bron, Själland, Stora Bält Bron, Fyn, Lilla Bältbrom och sen vänster på Jylland och ner mot Flensburg. Rullade på i ett behagligt tempo, alltså följde trafikrytmen. Väl inne i Tyskland steg tempot och sen blev det självklart ett långt vägarbete och varningarna dök upp om Stau och 80 minuters försening ner till Hamburg. Jag la om kursen och dök in i spenaten för att lirka mig på mindre bundesvägar mot målet men det gick inte fort inte och småbyar och mindre orter passerades med allt vad detta innebär. Nu var det varmt från en blå himmel och mätaren visade modiga 28 grader och det sved i pälsen när jag gjorde ett av mina rök paus stopp, huva. Strax efter 13 dök så Ahrensburg upp och jag fick garagerat bilen o slängt väskan på rummet innan jag med bestämda steg gick mot öltappen, summering dejligt. Stads rundvandring vilket var snabbt gjort för centrum var litet men fullt med uteserveringar och restauranger så jag planerade snabbt ut vilket ställe jag skulle besöka till kvällen. Mysig håla var det i alla fall o klockan gick snabbt och med den kom min hunger. Eftersom jag som alltid håller koll på väderläget såg jag att risk för åska förelåg till kvällen så tebax till hotellet och långbrallor på. Fick ett bord under tak på Der Berliner Kneipe och skummade genom deras magnifika meny men visst var det väl dags att bryta mitt ord om Schnitzelfritt, sagt och gjort en formidabel kydabit och mit alles samt en i raden av goda öl. Mörknade på nu på himmeln och jag var glad att vara under tak då folk nu började flytta inåt och strax därpå kom så ett och annat stänk. Jag hann väl till kaffet när himmeln öppnade sig tvärt och det kom ett riktigt Harz regn, fanns inget ute tak som var helt tätt inte heller detta men det som hände sen var ruskigt då det från ingenstans kom en knall och stormbyar som gjorde att regnet som vräkte ner kom ren horisontell, allt som var löst ute på torget bara for iväg åt alla håll och det spred en viss panikstämning bland folk. Tornado var det ord som nämndes hela tiden och till sist knäcktes ett träd på torget så deras benämning var nog rätt. Jodå kaffet smakade gott och efter 40 minuter var ovädret borta och följdes av en konstig dimma och 14 15 grader lägre temperatur, allt återgick till det normala på restaurangerna men uteserveringarna hade sett sina bästa dagar. Rundade av i Hotellets bar med lite sen kvällsfofboll o en öl.

Midsommarafteon, grått svalt och duggregn som skulle avta under middagstimmarna. Jag skulle idag till miniaturland som jag förbokad entre till och 1100 skulle jag vara där Sharp. Så jag gled ledd av gps-en in dom 30 minuterna till Hamburg, tur var åkte jag i god tid för vägarna höll på att röjas från nedblåsta grenar o träd så det blev köer men på Tyskt maner så matade det på lugnt o sansat. Parkering med bil i Hamburg nere i Speicherstad vid Elbe där stället och för all del alla andra kulturställe låg visste jag skulle kunna bli en pärs men på nåt märkligt sätt var där 2 platser kvar inte så långt ifrån, man skulle dock ha parkeringsbiljett men jag såg inte nån djäkla automat o troligen inte de andra heller men P-skiva användes så även jag. Mycket trevliga omgivningar här ner och kommer garanterat ge mig ytterligar förevändning att åka hit. Nu entré och skönt med förviserat ingen lång kö hade bildats ännu men skulle säkert bli och den gled jag bara förbi.

Om Miniaturland finns hur mycket som helt att berätta men man skall vara lite nördig och alla synintrycken kan man svårligen översätta i ord jag säger bara super wow-super det är så stort och

det är så mycket och det är helt fantastiskt gjort. Efterhand som tiden gick så ökade även publiktrycket och när jag gått runt där i 4 timmar fick det vara nog för nu var det trångt och svårt att få ut mer av det denna gång. Jag hade märkt dels på vägen genom Danmark och idag in mot Hamburg att det var en jäkla massa Harleys på vägarna och nu plötsligt kom jag ihåg att skulle det inte vara Harley Days denna helgen här så jag kollade ju mycket riktigt skulle dom hålla till 4 km från mig så jag la en kurs mot Grossmarkt och ju närmre jag kom ju mer Harleys dom kom i grupper om 40-50 alla med samma mål. Plötsligt dök en skylt upp om Parkering så jag svängde in o hamnade i kö bara för att snabbt konstatera att nähä endast för anmälda men jag hade ju mitt HDCS kort med och Harley vakten som jag visade det för bara skrattade och sa You have to many wheels och pekade mot BMW,n. Han sa åk till Hotellet och ta bussen hit så kommer Du att få en trevlig kväll, ja jo kanske om man bott inne i Hamburg så jag fick bara luktat på atmosfären, men visst hade det varit roligt. Hade tidigare bestämt att åka en tur västeröver längs Elbe ut från Hamburg via de fashionabla kvarteren, ja jisses vilka villor o slott. Hittade en stor parkering längs Elbe där jag stannade till och tog en bensträckare och det var tydligvis en uppsamlingsplats för kvällen Harley kortege för här var minst 500 Harleys uppställda med alla människor runt det var en mäktig syn och framförallt ett mäktigt muller när dom kom o körde, alla med olika Nationsflaggor, enormt. Även här slängde jag fram mitt HDCS kort så jag kunde komma lite närmre o det gick bra men blev tillsagd att flytta bilen om 3 minuter för det skulle komma ännu fler vilket jag självklart förstod. Åkte vidare och möte Harley efter Harley på min väg mot Wedel där troligtvis många var inhysta. Men nu började öl törsten sätta in och jag lät GPS-en lotsa mig Till Ahrensburg men what 1.20 dit nä var jag så långt ifrån, ja ja strax vid 18 var jag åter och första Ölen inmundigad. Idag blev det middag på Boxen Steakhouse och en rejäl herefordare. Avslutade med Café o Grappa och sen fortsatte jag på en Grappa rundprov på de olika ställena, mums. 23,15 var det time out för mig och morgondagen program tar vi imorgon.

Lördag, grått mulet lätt duggregn men ändå en 18 grader. Ännu en god frukost o jag skulle ju checka ut idag och fick nu bestämma mig. Alternativ ett var bestämt tidigare att Jylland hem igen och hitta ett Hotell på Fyn för att avsluta resan med en Dansk övernattning och god mat. Alternativ 2 var lång tur upp mot Puttgarden och sen ner i Heiligenhafen o strosa runt bland båtarna o om andan föll på hitta ett hotell. Alternativ 3 raka spåret till Puttgarden o sen hem. Nu fick vädret helt avgöra men jag började på alternativ 2 och inte fanken minskade regnet så när jag plötsligt såg en skylt som visade ut till A1 och Lübeck så sa jag nä nu e de nog. I ett intensivt regnade åkte jag ut till motorvägen och sen rakt till Puttgarden för att bredsladda inom glashuset o liten proviant innan jag gled till färjetterminalen och hoppades på det bästa, men se 15 minuter senare rullade jag ombord och när färjan närmade sig Danmark så slutade det infernaliska regnandet. 15,15 steg jag in genom dörren lite irriterad av att det alltid blir som det blir, raka spåret men sen kan man säga att åka o bo över nånstans i skitväder bara för att man skall o kan det kan man leva utan. Allt som allt några trevliga dagar men det blir mycket transport av det på så få dagar. Men det här gör jag om snart igen helt klart.

RL 2017-06-25